



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Congo viert eind juni 50 jaar onafhankelijkheid, en dat zullen we allen geweten hebben. Talrijke evenementen vinden plaats, en er wordt massaal over het land gesproken en geschreven in de media. Congo – experts geven hun mening. En dan is er nog het gedoe rond onze koning die naar de feestelijkheden vertrekt. Voor of tegenstanders komen in het nieuws. Wij hopen alvast dat de koning tijd zal maken om het gewone volk die overleven in miserabele omstandigheden te ontmoeten.

Of er echt veel te vieren valt is nog maar de vraag. Het land is er niet echt beter op geworden en het lot van de bevolking al helemaal niet. De corruptie tiert er nog steeds welig, dat heb ik onlangs nog dagelijks ondervonden tijdens mijn werkbezoek in Kinshasa en in Noord-Kivu. Onze partners worden ook regelmatig geconfronteerd met corruptie. Iedereen met een uniform aan, probeert zich op een of andere manier te bedienen. De Congolezen doen er schamper over. Wat kunnen ze anders? Iemand vertelde mij wat Mobutu zijn volk opdroeg toen hij aan de macht kwam: « On est là pour servir, non pas pour se servir » (Men is er om te dienen, niet om zich te bedienen). Waarop de elite zich massaal begon te bedienen. Het Mobutisme zit er nog altijd goed ingebakken, al mag men dat niet met zoveel woorden zeggen... Sommige regeringsleden hebben kasten van villa's opgetrokken in de betere wijken van de hoofdstad en zouden meer dan 30 splinternieuwe wagens staan hebben op hun domein. En wie zou dit allemaal betalen?

Ondertussen duurt het lijden van de Congolezen in vooral Oost Congo verder. Binnen het kluwen van geweld gelden de Rwandese milities van de FDLR (Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda) vandaag als hoofdschuldigen. De milite groeide uit de 2 miljoen mensen die na de Rwandese genocide naar Kongo vluchtten en wordt door Rwanda steevast « de volkenmoordenaars » genoemd. Sinds vorig jaar zijn de FDLR en hun civiele bevolking dieper de wouden in gedreven. Dat kwam zo: tot eind 2008

vocht het Congolese leger samen met de FDLR tegen de « mannen van Rwanda » – of die nu RCD of CNDP heetten. Dat had tot gevolg dat de FDLR en hun « burgers » zich dikwijls in bevolkte gebieden hadden geïnstalleerd: ze hadden winkels, gingen naar de markt, hieven taksen, genoten gezondheidszorg en de kinderen gingen naar school. Er was een soort modus vivendi gegroeid tussen de lokale bevolking en de FDLR, zij het dat een relatie tussen mensen mét en mensen zonder geweren zelden evenwichtig is. Begin 2009 besloten de presidenten van Kongo en Rwanda, Joseph Kabila en Paul Kagame, plots vrede. Laurent Nkunda die met zijn CNDP Noord – Kivu van tijd tot tijd in brand stak, werd in Rwanda gevangen gezet en in ruil daarvoor beloofde Kabila werk te maken van de strijd tegen de FDLR. Waar het tot dan « iedereen tegen het CNDP » was, is het sindsdien « iedereen tegen de FDLR ». Het CNDP, met heel wat Tutsi's in de leiding, werd geïntegreerd in het Congolese leger, de Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Dat leger draaide zich gewoon om en begon in de tegengestelde richting te schieten. Zo klinkt althans de theorie.

De militaire acties moesten de FDLR elimineren en/of zoveel mogelijk militairen en vluchtelingen naar Rwanda doen terugkeren. De Congolese regering en strijdkrachten stellen die operaties voor als een succes. De vrede heet binnen handbereik. Dat is echter een leugen, zo groot als Congo.

De realiteit is dat de modus vivendi verstoord werd en de FDLR zich vaak bezondigde aan bloedige represailles. Ook het FARDC vergreep zich aan burgers, met honderdduizenden vluchtelingen tot gevolg. Onderzoek leert ons dat niet enkel de Congolese bevolking er slechter van werd, maar ook de Rwandese vluchtelingen – naar schatting 40.000 tot 80.000 personen. De acties hebben bovendien de FDLR niet overwonnen want ze controleren nog steeds heel wat terrein. Bovendien vechten – door de plotse ommekeer – de vijanden van nu, FDLR en FARDC, in hetzelfde uniform en spreken beiden vaak Rwandees. Als mensen overvallen wor-

TWEEMAANDELIJKS NR 65
MAART - APRIL 2010

GEDACHTE

Het enige
dat zich
vermenigvuldigt
wanneer men
het deelt
is geluk



In het kort in dit nummer

- I Editoriaal
- I Kind zijn in Congo
- I Solidaire maaltijd

den, weten ze dikwijls niet door wie...

Een woordvoerder van het FDLR benadrukt dat ze willen praten met Kagame over een terugkeer. Dat is echter ondenkbaar voor Kigali, dat blijft zwaaien met het genocide-etiket. Dat doet onrecht aan de grote meerder-

heid van Rwandese vluchtelingen en FDLR-militairen die te jong zijn om 1994 actief te hebben meegemaakt. Alleen een onderhandelde oplossing kan leiden tot stabilisering van de regio. Kagame zal echter enkel met hen praten als de internationale gemeenschap, de Angelsaksische we-

reld op kop, Rwanda meer onder druk zet. En daar botsen geopolitieke belangen op het wel en wee van vele eenvoudige Congolezen en Rwandezers. ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

Kind zijn in Congo : opgroeien in diepe ellende

Terwijl de autoriteiten de hoofdstad Kinshasa opmaken voor de festiviteiten naar aanleiding van het 50-jaar bestaan van de onafhankelijkheid, ploeteren onze partners verder om de meest elementaire rechten van het kind in te vullen...

Grote panelen tooien het straatbeeld in Kinshasa met de vermelding « cinq chantiers à la fois » (« vijf werven tegelijk ») naast het lachende gezicht van president Kabila. De Congolezen liggen er niet wak-

Zo ook onze partner « Centre d'Ébergement pour Enfants de la Rue et Orphelins », afgekort CHERO. Een bezoek aan deze partner is steeds weer een speciale gebeurtenis. Na een korte voettocht langs vuile en glibberige paadjes verwelkomen meer dan 100 kinderen me al dansend en zingend op de te kleine binnenplaats van het centrum.

Het CHERO biedt onderdak en omkadering aan 60 kinderen, jongens

hun familie, als dat ook maar enigszins mogelijk is, of te integreren in een gastgezin daartoe bereid. Maar daar zijn ook weer middelen voor nodig, en die zijn er niet. De voltallige ploeg van CHERO telt 16 Congolezen van goede wil, die vrijwillig werken in ruil voor een bord maniok met bonen. Af en toe krijgen ze steun van mensen die het beter hebben of van de kerkgemeenschappen van de populaire buurt Ngaliema, wijk Congo, waar ze actief zijn.



ker van en hebben zoals gebruikelijk gevoel voor humor. Ze doopten de aankondiging dan ook om tot « cinq chantiers à la fois »... of « vijf paadjes tegelijk ». Zeer toepasselijk trouwens, gezien de catastrofale staat van de straten van de stad.

De grote meerderheid van de Congolese bevolking blijft niet bij de pakken zitten en werkt hard om hun levensomstandigheden en die van de kinderen te verbeteren.

en meisjes van de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Het betreffen vooral weeskinderen en straatkinderen, maar er zijn er ook een aantal die verstoten werden door de familie die hen van hekserij beschuldigen. Het is een raar fenomeen dat de laatste jaren sterk toegenomen is in Kinshasa, en waar vele gewiekste « duiveluitdrijvers » of « genezers » munt uit slaan.

Het is natuurlijk de bedoeling zoveel mogelijk kinderen te herenigen met

Er zijn twee slaapzalen, maar niet genoeg bedden, zodat meerdere kinderen samen slapen in de snikhete lokalen. Geen verlichting noch elektriciteit hier. Ook ontbreken muskietennetten, en gevallen van malaria onder de kinderen komen dan ook regelmatig voor.

Naast de opvang van de kinderen, is men er ook bekommerd over opvoeding en onderwijs. Dagelijks volgen er meer dan 110 kinderen lessen in de 4 kleine klaslokalen van 7 uur

's morgens tot 13 uur 's middags. Met een lege maag... De kinderen van CHERO eten slechts één keer per dag, omstreeks 5 uur 's avonds, bij gebrek aan middelen. Enkele onder hen tonen tekenen van ondervoeding, en kampen met gezondheidsproblemen. Ook medicijnen of medisch materiaal zijn totaal afwezig.

Het is mensonterend om kinderen en jongeren in dergelijke situatie te zien, te meer daar er grote middelen beschikbaar zijn bij de overheid maar dat het voedsel bijvoorbeeld niet terecht komt bij die mensen die het broodnodig hebben. Corruptie alweer. En bepaalde donorlanden die zich niet al te veel vragen stellen of controle uitvoeren over de eindbestemming van hun schenkingen aan de Congolese regering.

Beste lezer, De voorbije jaren konden we enkele opknappingen uitvoeren maar de nood blijft zeer groot. We wensen deze moedige partner dan ook verder te steunen en vragen u vriende-



lijk een gift te doen met vermelding "CHERO". Uw giften moeten toelaten muskietennetten aan te schaffen, een basispakket voor geneeskundige zorgen te kopen, alsook enkele verbeteringswerken uit te voeren zoals het plaatsen van dakgoten zodat het gratis regenwater in overvloed opgevangen wordt voor

het wassen, het onderhoud en het koken van voedsel. In naam van de partner en de vele hongerige Congolese kinderen van Kinshasa, bij voorbaat van harte dank ! ■

Johanna Vandamme

In ons vorig krantje is een fout geslopen bij het drukken van de adresklevers. Daardoor kregen verschillende mensen onder u het krantje dubbel toegestuurd. Inmiddels is het probleem opgelost. Onze excuses hiervoor.

FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 30 € OF MEER BEDRAGEN, ONTVANGT U EEN FISCAAL ATTEST.

COPIE CLIENT / KOPIE CLIENT

montant en lettres / bedrag in letters

date mémo / memodatum montant en EUR / bedrag in EUR

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

nom bénéficiaire / naam begunstigde

communication / mededeling

date de remise / datum afgifte

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement
Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

signature(s)
handtekening(en)

date de signature / datum ondertekening

VIREMENT OU VERSEMENT OVERSCHRIJVING OF STORTING

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case
Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje

Ne pas accepter en paiement
Niet ter betaling aanvaarden

date mémo (facultatif) / memodatum (facultatief)
(uniquement pour exécution dans le futur)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)

compte donneur d'ordre / rekening opdrachtgever

nom et adresse donneur d'ordre / naam en adres opdrachtgever

montant / bedrag EUR CENT

compte bénéficiaire / rekening begunstigde

nom et adresse bénéficiaire / naam en adres begunstigde

communication (en MAJUSCULES) / mededeling (in HOOFDLETTERS)

Ne rien écrire ci-dessous / Hieronder niets schrijven



Le Pont d'Entraide pour la Chaîne de Solidarité

heeft het genoegen u uit te nodigen om de straatkinderen van Kinshasa te steunen door deel te nemen aan een Congolese maaltijd (moambe...) met animaties en een tombola die wordt georganiseerd op :

Zaterdag 17 april 2010 avondmaal te 18.30 uur

EN

Zondag 18 april 2010 middagmaal te 12.30 uur

« Park Parmentier, Paviljoen Astrid », 19 Edmond Parmentierlaan te 1150 Sint Pieters Woluwe (verlengde van de Bd Souverain vanaf de Tervuerenlaan, parkeermogelijkheid binnen het park).

Per STIB : Metro 1 of 5 : halte Schuman, dan bus 36 richting Konkel halte Kelle,

Metro 1 : halte Montgomery, dan tram 39 of 44 halte Trammuseum, dan bus 36

Metro 5 : halte Herman Debroux, dan bus 42 halte Woluwe en daarna bus 36.

Deelname (drank uitgezonderd) bedraagt 20 € in voorverkoop voor een volwassene, 10 € voor een kind onder 12 jaar, en 25 € ter plaatse.

Voorafbetaling op rekening « Marie Gerniers » 035-5595382-75 met vermelding

« maaltijd 17 april of 18 april x - personen PECS ».

Reservatie noodzakelijk voor 5 april 2010 :

Mama Nsona : 0498 479 742

Mimi Gerniers : 02 673 12 84 of 0473 782 746 of per E-mail « mmgerniers@yahoo.fr »

Giften kunnen gestort worden op rekening van « Kinderen Derde Wereld »

000-0039999-35 met vermelding « PECS ». Fiscale vrijstelling voor giften vanaf 30 euro per jaar.



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, saut het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnrten gunste van het nummer 000-0039999-35 van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

Naam Voornaam

Straat Nummer

Postnummer Gemeente

Datum Handtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. 000-0039999-35

van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66

E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be



DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Medewerking

| Louise Claeys BouÛaert
| Johanna Vandamme

Logo

| Slava P. Bersier

Vertaling

| Danielle Kegels

Coördinatie en correctie

| Johanna Vandamme