



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Brazilië is één van de snelst groeiende opkomende markten ter wereld. Na een aantal crisissen eind jaren '90 liet de Braziliaanse economie een krachtig herstel zien en nu groeit ze razend snel. Toch profiteert maar een klein deel van de bevolking van deze economische groei. Zolang er in Brazilië geen gezond onderwijssysteem is, zal het overgrote deel van de bevolking zich niet kunnen ontwikkelen. Zonder goed onderwijs is de kans op een goede baan en een beter bestaan erg klein.

De verschillen tussen arm en rijk spelen ook in het onderwijs een grote rol. Het begint al bij de basisschool. De beste basisscholen zijn de betalende privé-scholen, hier krijgen Braziliaanse kinderen les op een goed niveau. Hun ouders tellen hier maandelijks een flink bedrag voor neer. Voor de armere families is er de mogelijkheid om hun kinderen naar een publieke school te sturen. Buiten de belabberde staat van deze scholen, is het niveau van het onderwijs vaak buitengewoon slecht.

In grote lijnen geldt hetzelfde voor de middelbare scholen. Wie rijk genoeg is, stuurt zijn kind naar een privé-school en is verzekerd van goed onderricht. Net zoals op de publieke basisscholen, is ook de toestand op publieke middelbare scholen zorgelijk. Er bestaan uitzonderingen maar deze werken met een heel zwaar toelatingsexamen: een plekje op deze middelbare scholen is dus alleen voorbehouden aan de 11 en 12-jarige Braziliaanse slimmeriken.

In het hoger onderwijs wordt de paradox van het Braziliaanse onderwijssysteem zichtbaar: de publieke universiteiten bieden beter onderwijs aan dan de betalende private universiteiten (enkele uitzonderingen daargelaten). Maar de publieke universiteiten werken met strenge toelatingsexamens die alleen te halen zijn mits een goede vooropleiding. En die goede vooropleiding krijg je nu juist in de betalende middelbare scholen. Veelal komen studenten uit rijkere families dus op de betere gratis universiteiten want ze genoten een dure vooropleiding. Zo is het voor de armere

gezinnen dus amper mogelijk om hun kinderen te laten studeren.

De problemen in het publieke onderwijs dienen aangepakt te worden om het vooronderwijs beter op de universiteit aan te laten sluiten. Ten eerste schiet de opleiding van de leraren tekort. Om in Brazilië op een publieke school les te mogen geven, moet je een 'concurso' afleggen, een groot examen. Maar om dit examen te halen, heb je in bepaalde gemeenten niet eens een afgeronde hogere opleiding nodig. Daarnaast is de lerarenopleiding erg theoretisch en het gebeurt vaak dat een afgestudeerde leraar nog nooit voor een klas heeft gestaan. Ten tweede zijn er de infrastructurele problemen. Klaslokalen zijn vaak ongeschikt om les te geven. Vooral in de Noordoostelijke staten van Brazilië wordt er dikwijls les gegeven in woonhuizen. Sportvelden en bibliotheken zijn er amper en toegang tot het Internet is een privilege.

President Lula had in zijn eerste ambts-termijn nauwelijks aandacht voor de verbetering van het onderwijs. Veel lof was er voor zijn sociale paradepaardje de 'Bolsa Familia', dat erop gericht is kinderen uit arme families naar school te sturen in ruil voor financiële steun aan deze families. Op de sociale ladder klommen 22 miljoen arme Brazilianen op tot de lagere middenklasse, en de groep extreme armen daalde van 34,5 miljoen naar 19,6 miljoen. Het succes van de Bolsa Familia en het hogere minimumloon zijn echter grotendeels te danken aan de positieve economische conjunctuur van Brazilië. Maar zal het land die kunnen aanhouden? En inderdaad, het aantal schoolgaande kinderen is fel toegenomen. Maar dat ze naar school gaan is natuurlijk niet genoeg, ze moeten daar ook iets leren.

Brazilië is een enorm groot land en uitbuiting van kinderen is en blijft er een groot probleem. Het telt een schrikbarend hoog aantal straatkinderen. Vaak raken ze verslaafd aan de meest schadelijke drugs zoals lijm of ververdunner.

TWEEMAANDELIJKS NR 70
JANUARI - FEBRUARI 2011

GEDACHTE

**Terwijl de
Brazilianen
opeengepakt
leven in
duizenden
favela's in
megasteden,
beschikt elk rund
over een hectare
grond...**



In het kort in dit nummer

- I Editoriaal
- I Mundo Livre, communautair ontwikkelingsproject

Brazilië is berucht geworden vanwege de koelbloedige moorden op straatkinderen: honderden zijn doodgeschoten door 'schoonmaakploegen' die genoeg hadden van het 'zwerfvuil' in hun woonbuurt.

Kinderen Derde Wereld is al sinds meer dan 40 jaar actief in Brazilië. In

Salvador de Bahia strijden onze twee partners dagelijks om het lot van de allerarmsten te verbeteren, om de kinderen en jongeren weg te houden van drugs, prostitutie en moordend geweld. Wij laten graag de oprichter van "Mundo Livre", Mevrouw Silvia dos Santos, die onlangs op bezoek kwam in België, aan het woord.

Veel leesplezier, en bij voorbaat dank om haar te willen steunen. ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

Project "Mundo Livre" in Brazilië: noodzakelijke ontwikkeling

Context: een arme wijk in een voorstad van Salvador

In de periferie van Salvador, is de gemeenschap van de Bole-Bole bijzonder arm. Het is een plek waar het gebrek aan professionele kwalificaties van de volwassenen, die gewoonlijk analfabeet zijn, hen enkel toegang verleent tot een arbeidsmarkt van lage lonen of zonder vaste bezoldiging. In deze gezinnen leidt deze « marginalisatie » tot talrijke problemen voor de kinderen, voornamelijk voor de pubers, wanneer zij ontdekken dat in de omringende wereld "hebben" leidt tot macht. Het gebeurt vaak dat kinderen en adolescenten werken op de informele arbeidsmarkt, of de familiale armoede ontvlucht zijn.

Alles begint rond de leeftijd van 8 jaar. Dan begint het proces dat de jongere zou kunnen leiden tot crimineel geweld. Steeds meer kinderen of jongeren gaan niet meer naar school en zwerven door de straten, overgeleverd aan marginalisatie en andere risico's van hun omgeving.

Deze factor, geassocieerd met de zwakte van de gezinnen waar de koopkracht zich vaak enkel beperkt tot het uiterst noodzakelijke, en waar zelfs het noodzakelijke niet zeker is, belemmert hen om, eens volwassen, met gelijke kansen te staan tegenover de competitie die door de economische, culturele en technologische globalisering veroorzaakt is in ons land. Het gebeurt dat kinderen, van geen enkele overheidsteun of familiale steun genietend, vroegtijdig rijp worden en in vele gevallen opstandig worden.

Het feit dat ze arm zijn alleen al marginaliseert hen, en de maatschappij behandelt hen vaak als ondergeschikt. Vooroordelen i.v.m. de huidskleur komen nog bovenop deze met relatie tot hun kledij en hun leefplaats.

Dit alles draagt bij om hen tot "ideale soldaat" te vormen voor de drugdealers die hen "adopter". Men schat

dat er in Brazilië 33.504 jongeren tussen 12 en 18 jaar vermoord zijn, of zullen worden, tussen 2006 en 2012.

Wanneer we polsten bij de kinderen naar hun wensen voor Kerstmis, vroegen velen om minder geweld en doden en betere leefcondities in de wijk. Brazilië heeft veel vooruitgang geboekt op het gebied van kindensterfte, maar verliest deze vooruitgang dan weer met de adolescenten.

Het project Mundo Livre (wat Vrije Wereld betekent)

Ik heb dus een programma opgestart m.b.t. opvoeding in het kader van de ontwikkeling van de gemeenschap.

Alles begon in 2004 in een opslagruimte die ik mocht gebruiken. De kinderen kregen er Franse les, alsook dansles en steun bij hun schooltaken. Het idee evolueerde samen met de geestdrift van de inwoners, die hier een mogelijkheid zagen om hun kinderen buiten de school, halftijds in Brazilië, nuttig bezig te houden. Sindsdien verzekeren wij een sociale functie, door ons aanbod aan deze jeugd van een ander sociaal leven, en ons voorstel van een solidaire opvoeding toegankelijk voor alle kinderen van de publieke school.

In 2006 werd een lokaal gebouwd dat onze werkcondities aanzienlijk verbeterde. Mundo Livre heeft sindsdien meer dan 500 kinderen en jongeren onthaald. Onderwijs absolute voorwaarde van bestaan zijnde.

Het lokaal bevindt zich aan de grens van de wijken Pernambués en Saramandaia, een gebied gekend als sector A, of in de volksmond BOLE-BOLE. Een totaal vergeten zone, waar het enige contact met de autoriteiten bestaat via het secretariaat van de Publieke Veiligheid en via de politie, voor het oplossen van sociale crisissen (moord, drughandel, diefstal en wanorde over het algemeen).

KDW ondersteunde onze initiatieven

Artistiek en cultureel :

Aanbod van workshops en organiseren van artistieke en opvoedkundige evenementen binnen en buiten de gemeenschap. Aanbrengen van kennis van verschillende Europese en Afrikaanse culturen, aldus hun visie op de wereld verruimend, de lokale cultuur te valoriseren en te beschermen.

Het idee is om mensen te vormen, bewust van hun etnische en raciale afkomst te midden van een multiculturele en arme gemeenschap, rekening houdend met het organiseren ervan, en de maatschappelijke solidariteit binnen de kwetsbare bevolking.

Sociaal :

Realisatie van sportieve (zwemmen) en educatieve activiteiten (bijstand bij onderwijs, informatica, burgerschap, Engels) teneinde de toekomstige burgers beter voor te bereiden op politiek, cultureel en economisch vlak door middel van participatieve praktijken, het verbeteren van hun zelfbeeld om ook hen toe te laten beter de uitdagingen van een meer en meer competitieve arbeidsmarkt te trotseren.

Uitdagingen voor de toekomst

De centrale kwestie is niet enkel het betere welzijn en de opvoeding van het kind of de adolescent, maar ook het functioneren van het gehele gezin. Werk en inkomen zijn belangrijke aspecten, maar ook waarden zoals de familie zelf, de solidariteit binnen de familie en binnen de gemeenschap.

Maar deze samenleving is getekend door :

- De werkmogelijkheden van deze bevolking : wasvrouw, huispersoneel, venter van namaakproducten, marktkramer van producten uit de gemeenschappelijke groentetuin, naaister, recupereren van vuilnis, dealen van drugs.

nier krijgen de vrouwen, bij voorkeur de moeders uit de gemeenschap, een vorming, werk en een inkomen dat het bestaansminimum van hun familie zou kunnen verzekeren. Het is ook een manier om ze te laten deelnemen aan het project dat voor hun kinderen zorgt en om hun motivatie te versterken om ze daar te laten in plaats van ze vroegtijdig te doen werken. Een nauwere band met hun

moeder zouden ook de motivatie van het kind en van de puber versterken.

Er moet dus een grotere onthaalruimte ingericht worden. De kans om een zeer goedkoop nabij geleden huisje te kopen biedt zich aan.

Voor al deze projecten hebben wij uw steun nodig. Indien het door ons gerichtte werk van de voorbije jaren

voor u geloofwaardig is, steun ons dan door het project te versterken door « **Mundo Livre 2011** » te vermelden op uw overschrijvingsformulier. Bij voorbaat onze oprechte dank.

*Vrije vertaling van een tekst van
Silvia dos Santos,
Voorzitster en stichtster van
Mundo Livre*

BELANGRIJK! Het artikel 176 van de Belastingencode 92 voorziet een automatische aanpassing van bepaalde bedragen, na het overschrijden van een spilindex. Ten gevolge de evolutie van de index van de consumptieprijzen over het jaar 2010, mocht men zich verwachten aan die aanpassing. Het is nu zeker en officieel bevestigd door het FOD Financiën : het bedrag van de giften moet voortaan minstens 40 € of meer bedragen, om fiscaal aftrekbaar te zijn. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2011, en betreft het totale bedrag aan giften overgemaakt per jaar aan dezelfde erkende vereniging.



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....
Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 000 0039999 35** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

Naam Voornaam
Straat Nummer
Postnummer Gemeente
Datum Handtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 000 0039999 35
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD
Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Onze oprechte gelukwensen aan de familie Hamzehlu-Smets ter gelegenheid van de geboorte van Dena.

Medewerking

- | Silvia dos Santos
- | Catherine Weill
- | Johanna Vandamme

Logo

- | Slava P. Bersier

Vertaling

- | Danielle Kegels

Coördinatie en correctie

- | Johanna Vandamme