



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Vaak denk ik aan al diegenen die een tijdje hebben doorgebracht in onze partnerverenigingen om er een persoonlijke bijdrage te leveren. Deze laatste hebben er zeker baat bij gehad, voornamelijk op persoonlijk gebied. Na al die jaren stel ik mij nochtans belangrijke vragen, vooral wat betreft de moeilijke financiële toestand waarmee onze partners uit de Filippijnen, de Democratische Republiek Congo, Burundi, Oeganda, Colombia..., te kampen hebben. Ieder van ons weet dat een organisatie kan werken dankzij de talrijke giften die zij van overal ter wereld ontvangt. Deze giften zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Europese landen. Wanneer men een beetje de internationale actualiteit volgt, weet men dat verschillende van deze landen momenteel een moeilijke economische situatie beleven. Dit heeft een belangrijke invloed op de financiën van onze partnerorganisaties. Bijgevolg, kon de Stichting Virlanie te Manilla op de Filippijnen dit jaar bijvoorbeeld niet anders dan enkele huizen sluiten die straatkinderen opvingen. Zo werden ook de nanay's (mama's) en de tatay's (papa's), alsook andere bedienden, bedankt voor hun bewezen diensten... Zo ook bijvoorbeeld is onze partner CHERO in Kinshasa verplicht geweest om het aantal maaltijden van 2 tot 1 per dag te herleiden voor de weeskinderen en straatkinderen waar zij zich over ontfermen...

Wat kunnen wij doen?

Zij die onze partners uit het Zuiden van ver of van dicht kennen mobiliseren zich om hun trouwe schenkers aan te spreken. Hoe kunnen zij voldoen aan de aanhoudende noden van hun begunstigden, zonder op onze trouwe steun te kunnen rekenen?

Ik wens onze talrijke partnerorganisaties voor de komende jaren alle voorspoed die ze zeker verdienen. Zij vertegenwoordigen het geluk van duizenden kinderen en kunnen verder werken dankzij onze gulheid die zorgt voor de ontwikkeling van de kinderen onder hun hoede.

Sinds een twaalfstal jaren heb ik mijn taak gevonden, die om onze partners de middelen te geven om de weg naar het geluk te bouwen voor al deze kinderen, door het zorgen van de nodige fondsen. Voor mij is dit één van de zwaarste taken die op mij rust en in deze eindejaarsperiode wens ik dat met jullie te delen.

In al de voorbije jaren hadden wij het geluk om gesteund te worden door onze talrijke schenkers, allen zeer betrokken bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de kinderen. Dit is waarom ik u niet genoeg kan bedanken, beste vrienden van Kinderen Derde Wereld, schenkers en partners, alsook het personeel en de vrijwilligers voor uw niet aflatende steun, uw passie, uw toewijding en uw werk. Met uw steun zijn de kansen om de kinderen en de jongeren te helpen, om zelfstandige en autonome mensen te worden, echt oneindig. Dankzij uw steun blijven wij trouw aan onze missie om reële kansen te geven aan straatkinderen en arme kwetsbare kinderen in onze verschillende prioritaire landen uit het Zuiden, sinds ruim vier decennia.

Wees mild op uw manier want al deze begunstigde kinderen, meisjes en jongens, zijn ook onze familie. Bedankt! Zalig kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

TWEEMAANDELIJKS NR 87
NOVEMBER-DECEMBER 2013

GEDACHTE

Wie zich gelukkig
voelt met
het geluk
van anderen,
bezit een rijkdom
zonder grenzen.

F. Daels



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Leven in Manilla in armoede en met een handicap
- | Bezoek aan getroffen families door de tyfoon Haiyan
- | Dringende oproep!



Leven in Manilla in armoede en met een handicap...

Wanneer ik de huizen van de Stichting bezoek, maak ik vaak een ommeetje langs het huis van de kleine kinderen en de baby's. In dit huis dragen wij sinds jaren de zorg over 6 mentaal gehandicapte kinderen, onder wie Jean Do en Jonalyn.

Deze 2 kinderen zijn zeer zwaar gehandicapt: kunnen niet bewegen, glimlachen, enz. Nochtans bestaan ze, leven ze. Waarom zorgen wij voor hen? Waarom houden wij van de 81 mentaal gehandicapte kinderen en volwassenen, die sinds jaren in de Stichting leven?

De Stichting wil de kinderen en volwassenen met een handicap niet

enkel helpen of ondersteunen, wij willen aantonen dat deze mensen een wijsheid met zich meedragen en ons een verschillende weg wijzen.

Het verhaal van deze mentaal gehandicapte straatkinderen is vaak een dramatisch verhaal van afstoten, geweld, misbruik. De meesten onder hen hebben geen familie meer. Zij dragen ook het gewicht of de onbewuste gedachte dat het gehandicapt kind de uitdrukking is van een fout gemaakt door één van zijn naasten.

Binnen Virvanie wensen wij, door het onhaal en het leven met deze

« speciale » kinderen, oordelen te overschrijden, bruggen te bouwen, deuren te openen. Onze kinderen gaan in de mate van het mogelijke, regelmatig naar buiten. Wij proberen hen te integreren in de gemeenschap, zodat zij niet uitgesloten zijn van het leven.

Het is erg jammer dat het steeds moeilijker wordt om de financiële middelen te vinden om onze gehandicapte kinderen te steunen. Wij hebben gelukkig trouwe vrienden die ons steunen. Niettemin beschikt het huis AIME, waar een twintigtal van hen wonen, niet meer over de financiële middelen. Wat gaat er met hen gebeuren indien wij ze niet meer kunnen herbergen, voeden, opvoeden en van hen houden? Zullen zij dan terug naar de straat moeten?

Binnen de Stichting, trachten wij te leven naar het geschrift van de Heilige Paulus: God koos de zwakzinnige en de zwakke om de machtige en intelligente in verwarring te brengen. ■

*Dominique Lemay
Stichter-Voorzitter
van de Virvanie Foundation,
Filippijnen*



De kinderen van het huis AIME danken u zeer hartelijk voor uw gift met de melding: « AIME 2014 ».



20 november 2013

Op de voorpagina van de krant Inquirer vandaag: "Miljoenen Filipino's hebben honger"

Dit eerste bezoek had tot doel om de situatie van de slachtoffers van de super tyfoon met eigen ogen te zien en te begrijpen, om hun dringende noden te kennen en ze zo beter te kunnen helpen.

Het eerste deel van ons werk bestond erin om vierhonderd zakken klaar te maken met daarin gesneden brood en blikjes voedsel, alsook zeep, tandpasta... enz. Achthonderd liter water en vierhonderd zakken met basisgeneesmiddelen zoals paracetamol, hoestsiroop, Betadine... werden eveneens verdeeld.

's Anderendaags zijn we dan om 3 u opgestaan, wat echt wel wat vroeg is voor mij. We wilden bij het kriebelen van de dag in de getroffen zone aankomen. Bij dageraad bevonden wij ons nog in een groene omgeving, met rechtstaande huizen en bomen in bloei. Alles was er rustig.

Na enkele kilometers kwamen we terecht in een landschap dat aanvoelde als het einde van de wereld, bijna alles was vernietigd: afgeknakte bomen midden op de weg, ook elektriciteits- en telefoonkabels ten

gevolge van de omgevallen palen. Wat betreft de huizen, vroegen we ons af "waar die stonden", want we zagen enkel nog stukken opeengehoopt hout. We kunnen niet anders dan triest zijn, maar ook bewust dat het losbarsten van de natuur verschrikkelijke gevolgen kan hebben. Zij kan heel snel terugnemen wat ze ons gegeven had.

Na onze doortocht door de verwoeste dorpen, waar bijna niets meer recht stond, kwamen wij aan in een kleine stad ten Noorden van Pasi, op het eiland Ilo-Ilo.

NOODHULP: Help de kinderen en families, slachtoffer van de tyfoon Haiyan



Beste vrienden,

Onze Filipijnse partner Virvanie mobiliseert zich om hulp te bieden aan de slachtoffers die schade opliepen door de tyfoon Haiyan in het centrum van de Filipijnen, meer bepaald op de eilanden Cebu, Ilo-ilo, Negros, Leyte en Samar. De tol is hoog en neemt nog steeds toe. Daarom doe ik vandaag deze oproep om de kinderen en families bij te staan.

Zoals jullie waarschijnlijk in het nieuws hebben gehoord, is Haiyan, de grootste tyfoon ooit, op vrijdag 8 en zaterdag 9 november in de Filipijnen aan land gegaan. De bevolking was amper bekomen van de aardbeving van 15 oktober, toen de tornado met winden met een snelheid van 350 km/u het hele land

teisterde. Honderdduizenden huizen werden vernietigd, oogsten werden verwoest, duizenden mensen werden gedwongen om hun toevlucht te nemen in een noodopvang. In bijna elk gebied is de elektriciteit afgesneden en toegang tot drinkwater is uiterst moeilijk geworden. Deze situatie zal waarschijnlijk voor langere tijd duren. Veel plaatsen zijn ontoegankelijk en het dodental loopt in de duizenden. In het kader van het familieprogramma, begeleidt Virvanie een honderdtal gezinnen op de getroffen eilanden en we zijn heel bezorgd om hen. Sommigen hebben helemaal niets meer en proberen te overleven. In deze eerste fase van noodhulp, zorgt Virvanie voor drinkbaar water, kledij en voldoende voedsel en medicijnen met de financiële hulp die u ons

schent. Wij danken jullie voor de **dringende steun** want de **NOOD is uiterst GROOT**. Vermelding: "**Noodhulp Virvanie**"

De Stichting Virvanie is ter plaatse om hulp te bieden aan de getroffen families. Geconfronteerd met deze dramatische situatie, moeten we ons mobiliseren.

Wij hebben uw hulp en steun nodig om op de beste manier tegemoet te komen aan de noden van de mensen die door deze ramp werden getroffen. ■

*Met vriendschappelijke dankbaarheid,
Albert Barro,
Voorzitter KDW*



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

NaamVoornaam

StraatNummer

PostnummerGemeente

DatumHandtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 000 0039999 35
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovings, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Gelukkige verjaardag
Mevrouw Gabrielle Claeys Bouúaert!



Medewerking

| Albert Barro
| Dominique Lemay
| Marilyn Shipman
| Johanna Vandamme

Logo

| Slava P. Bersier

Vertaling

| Danielle Kegels

Coördinatie en correctie

| Marilyn Shipman