



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Dat straatkinderen dikwijls te maken krijgen met politiegeweld is algemeen geweten en universeel, of het nu in de grote steden van Congo, de Filipijnen of Brazilië is. Maar dat laatste land maakt het de laatste tijd wel erg bont. Volgens de Belgische ontwikkelingswerker, Jan Daniëls, wil Rio de Janeiro doortastend optreden tegen de zichtbare armoede op straat. Vooral nu de wereldwijde media, in het kader van de 2014 Wereldbeker voetbal en de Olympische spelen van 2016, de ogen richt op deze Braziliaanse deelstaat. De regering doet er alles aan opdat de toeristen en de investeerders zich veilig zouden voelen tijdens deze internationale evenementen en wil daarom de stad zuiveren van straatarmoede. Met dit doel startte het stadsbestuur een brutale repressiestrategie waarbij straatkinderen opgepakt worden en in jeugdgevangenissen terecht komen. De politie trekt 's nachts vaak ten strijde, gewapend met volautomatische geweren, knuppels, traangas en stroomstootwapens die ze gebruiken bij het oppakken van de kinderen. Het stadsbestuur heeft hiervoor een speciale afdeling opgericht met de naam "choque de ordem", de ordeschok. Bewapende militairen trekken er in zwart gepantserde wagens op uit die herkenbaar zijn aan het intimiderende witte doodshoofd aan de zijkant van het voertuig. Tijdens deze quasi militaire operaties, worden straatbewoners met dwang verjaagd, hun dekens en matrassen verbrand, hun eten wordt afgepakt. Er wordt 's avonds extreem geweld gebruikt en vaak verdwijnen straatkinderen tijdens deze operaties in het niets. Een schrijnend voorbeeld hiervan was de voorbereiding van de VN Milieu conferentie 'Rio +20', die in juli 2012 in Rio de Janeiro plaatsvond. Tussen februari en mei 2012 liet de overheid 4.000 straatkinderen oppakken in het kader van een sociale schoonmaak. Verschillende ngo's in Rio reageerden hierop door een parlementaire hoorzitting te eisen voor het verkrijgen van een verklaring waar deze vierduizend kinderen uiteindelijk gebleven zijn. De regering bleef een antwoord schuldig. Feit was dat er tijdens "Rio

+20" voor de politieke wereldleiders vrijwel geen straatkinderen te zien waren. De stad toonde zich even als was ze een welvarende metropool. Volgens de Braziliaanse jeugdwetgeving zou er een herintegratieproces moeten bestaan voor de opgepakte straatkinderen, maar in realiteit is dit proces onbestaande. Ook een betrouwbaar en transparant monitoring systeem zoals gesteld in diezelfde jeugdwet, ontbreekt. Op 14 augustus 2012 kwam het IBGE, het demografisch instituut van Brazilië, met schokkende cijfers. Alleen al in de deelstaat Rio de Janeiro zijn tijdens een periode van twee decennia 90.000 mensen verdwenen waarvan men de lichamen nooit heeft teruggevonden. In meer dan de helft van deze verdwijningen betreft het minderjarigen. **Het instituut registreert in Rio de Janeiro vier vermoorde kinderen per dag plus acht verdwenen kinderen.** Twaalf kinderen per dag die zomaar verdwijnen uit het leven zonder dat de overheid weet waar ze zijn gebleven. De meerderheid van de verdwenen kinderen is zwart en leeft in armoede in favela's (sloppenwijken) of op straat. "De schendingen van rechten tegen straatkinderen zal vermoedelijk alleen maar erger worden naar aanloop van de WK. Enkele maanden voor het sportevenement zal de stad er alles aan doen om geen openlijke armoede in het straatbeeld te hebben. Ik ben bang dat dit niet vredelievend zal gebeuren. De jeugdgevangenissen waarin de straatkinderen worden opgesloten, zijn niet transparant; niemand weet wat daar binnen gebeurt", aldus Jan Daniëls. Ondertussen nestelen zich honderden toeristen, gelokt door de politieke propaganda, op de stranden van Copacabana. Achter de schermen van de toeristische stad vloeit bloed in naam van Copacabana, Christus en het WK Voetbal. En zo koopt de voetballiefhebber straks een ticket voor de wereldcup, niet wetende dat aan elk ticket het bloed kleeft van een Carioca, de inwoner van Rio de Janeiro. ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

TWEEMAANDELIJKS NR 89
MAART-APRIL 2014

GEDACHTE

Ik zie het geluk als de zorg voor de anderen. Het geluk wordt veel te individueel en te narcistisch ingevuld. Geluk betekent: hoe kunnen wij voor andere mensen iets doen? Daar zit een waardevol leven, een gevoel van voldoening.

Dirk De Wachter - Psychiater



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Een bezoek aan het project INUKA in Goma – DRC

Straatkinderen: een prioritaire doelgroep voor Kinderen Derde Wereld

Wereldwijd leven meer dan 100 miljoen kinderen op straat, vaak in sloppenwijken. Zonder bescherming of toezicht van, of begeleiding door verantwoordelijke volwassenen, vormen deze straatkinderen een kwetsbare groep. Ze zijn dikwijls het slachtoffer van geweld of (seksueel) misbruik. Wij helpen hen met uw steun bij het opbouwen van een betere toekomst.

Straatkinderen - harde feiten en cijfers:

- Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen straatkinderen
- 1 op de 5 straatkinderen is jonger dan 15 jaar
- 1 op de 10 straatkinderen is een meisje

Sommige kinderen worden door hun ouders gedwongen om geld te

verdiene op straat. Andere kinderen kunnen niet meer thuis wonen of kiezen, gedwongen door hun slechte thuissituatie, voor een leven op straat. Zij proberen in hun eigen onderhoud te voorzien door bijvoorbeeld te bedelen, kleine producten te verkopen, te werken als schoenpoetser of zich te prostitueren.

Wij zijn van mening dat alle kinderen recht hebben op een veilige, liefdevolle thuis. Wij garanderen hen een dagelijkse maaltijd, en ook hun ouders en de gemeenschap worden gemotiveerd om de kinderen naar school te laten gaan.

Via lokale partnerorganisaties zorgt KDW voor:

- Hereniging met de al dan niet biologische familie
- Scholing en beroepsopleidingen, zodat kinderen en jongeren hun opleiding af kunnen maken en een baan kunnen vinden, waarmee zij zelfstandig een inkomen verdienen
- Verbetering van de economische situatie van ouders zodat de kinderen weer naar school kunnen gaan en niet langer dag en nacht worden ingezet om aan het gezinsinkomen bij te dragen.

Via deze partners steunt Kinderen Derde Wereld projecten voor straatkinderen in 8 landen van het Zuiden: de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Burundi, India, de Filipijnen, Vietnam, Brazilië en Colombia.

Op werkbezoek in Goma, Noord-Kivu, DR Congo

In de loop van februari 2014 was ik op werkbezoek in Goma, bij onze partnerorganisatie "En Avant les Enfants - Congo". Na meer dan 2 jaar werd dit een blij weerzien met de ploeg en de kinderen die deel uitmaken van het project "Inuka, sta-op en ontwikkel je".

Het project loopt sinds 2007, gesubsidieerd door de Belgische overheid,

de Brusselse vzw "En Avant les Enfants" en de stichting Jean-François Peterbroeck. Laat mij deze gelegenheid te baat nemen om hen hierbij nogmaals hartelijk te danken voor hun jarenlange steun.

De voornaamste doelstelling van het Inuka project is meisjes met hun broertjes en zusjes te herenigen in hun familie, na een voorbereidend

verblijf van gemiddeld 8 maanden in één van de 8 houten huisjes in Goma. Ondertussen genieten de kinderen van alle basiszorgen, inclusief onderwijs, sport en spel en worden ze klaargestoomd om hun verantwoordelijkheid op te nemen eens ze terug in hun gemeenschap worden opgenomen. De grootste meisjes nemen de huishoudtaken op zich en



Elk huisje heeft een kleur en biedt plaats aan een 8-tal kinderen. De huishoudtaken worden gedeeld.

vreedzaam samenleven, een onderwerp dat in de gespannen en woelige streek van het immense land zeker pertinent is en bijdraagt tot de ontwikkeling van de regio.

Vorig jaar was het zeer moeilijk werken voor onze partner. De opflakking van het geweld en de onveiligheid zorgden voor heel wat problemen en vertraging in de activiteiten.

Maar de behaalde resultaten van de afgelopen twee jaar zijn niettemin bemoedigend:

- 285 nieuwe kinderen werden verwelkomd en voorbereid op de hereniging: zij hervonden hun identiteit en eigenden zich hun geschiedenis toe.

- 241 kinderen werden herenigd in hun familie, in brede zin van het woord.

- 843 kinderen en jongeren, waaronder 496 meisjes, genoten van onderwijs of een professionele vorming, en/of werden gesteund bij het aanschaffen van hun uniform of schoolmateriaal.

- 35 meisjes genoten van een opleiding voor het opstarten van een micro-project dat hen een inkomen zal opleveren; zij kregen eveneens een starterskit om zich te vestigen.

- 3 antennes, die het project in de regio vertegenwoordigen, werden opgericht in Sake, Rutshuru en Kitshanga. Zij werken nauw samen met 11 communautaire relais, die de herenigde kinderen en andere begun-

stigten van het programma opvolgen op het terrein.

- Vredesopvoeding in 40 scholen, voor duizenden leerlingen, de leerkrachten en directie alsook onderwijsinspectie en animatoren.

Dit is het resultaat van het werk van een gemotiveerde ploeg, bestaande uit een 20-tal Congolese medewerkers die getuigden van flexibiliteit en moed in soms zeer moeilijke omstandigheden. Nu per einde 2013 de overheidssteun eindigde, hopen wij hen ook nog te kunnen helpen om dit uitzonderlijke project verder te zetten in aanvaardbare omstandigheden. Wij danken U van harte om ons te helpen hen te helpen! ■

Johanna Vandamme

Dank voor uw gift met vermelding "INUKA 2014"



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

NaamVoornaam

StraatNummer

PostnummerGemeente

DatumHandtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 000 0039999 35
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW
VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovings, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Onze gelukwensen aan het jonge paar Mijnheer en Mevrouw Dimitri en Madeleine Vandormael - Fautré.



Medewerking

| Marilyn Shipman
| Johanna Vandamme

Logo

| Slava P. Bersier

Vertaling

| Danielle Kegels

Coördinatie en correctie

| Marilyn Shipman