



Kinderen DERDE WERELD



Imprimé sur papier certifié FSC - SGS-COC-003924

Verantwoordelijke uitgever: Albert Barroo - Albertinaplein, 2 1000 Brussel

Onderwijs in India, een uitdaging, een taboe

In India ligt de realiteit van het onderwijs enerzijds tussen een elitaire vitrine van alom erkende ingenieurs en informatici, gevormd binnen overgefinancierde hubs en met publiciteit door de staat, en anderzijds, tussen de duizenden plattelandsscholen die moeten zien te overleven, vaak afhankelijk van solidariteitsgroepen.

In 2009, werd onderwijs een "fundamenteel recht", werd het gratis en verplicht als gevolg van een wet die de "toegang voor alle kinderen (tussen 6 en 14 jaar) beoogde, ongeacht hun geslacht of hun sociale klasse". In de feiten blijft deze lovenswaardige norm grotendeels inefficiënt. Het aantal

kinderen dat niet naar school gaat, bleef stijgen van 3 tot 4 % over de laatste vijf jaren. Tien miljoen kinderen hebben nog nooit een klaslokaal gezien en 80 miljoen gaan niet meer naar school. Ook gendergelijkheid heeft er zijn evenwicht nog niet bereikt.

Het gevolg hiervan is dat onderwijs nog steeds een uitstalraam is van de sociale ongelijkheden binnen de 7de economische wereldmacht.

India heeft ambities en verbergt ze ook niet meer. Zij etaleert de glamour van haar recent verworven macht en weigert om nog als een opkomend land beschouwd te worden. Zoals haar buur China,

heeft het land de economische capaciteit om haar ongelijkheden met een dekmantel te verhullen. De geïndustrialiseerde landen, die de normen van de wereldhandel inwilligen, sloten zich aan bij deze wens om van de lijst geschrapt te worden van de regio's met nood aan ontwikkelingshulp. Door de uitvoering van deze bekendmaking, zijn het alweer de armsten die opgeofferd worden op het altaar van de nationale trots.

Het werk van Kinderen Derde Wereld en van haar partners is bijgevolg meer dan ooit nodig om schoolprojecten ten voordele van de armste kinderen te ondersteunen. ■

Pierre-Yves Lahaye



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van € te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te heeroepen of te wijzigen.

Naam Voornaam

Straat Nummer

Postnummer Gemeente

Datum Handtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze bureen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Medewerking

- | Danielle Kegels
- | Pierre-Yves Lahaye
- | Luc Petre
- | Johanna Vandamme

EDITORIAAL

Kinderarbeid in India treft nog steeds 4 miljoen kinderen, en telt vandaag het grootste aantal kindarbeiders ter wereld.

Ongeveer vier miljoen Indiase kinderen tussen vijf en veertien jaar werken elke dag in steenbakkerijen, tapijtfabrieken en kledingateliers, in plaats van op school te zitten. Zolang India niet met het probleem van kinderbeid afreken, zal het blijven kampen met sociale, politieke en economische uitdagingen, zo stellen experts.

Van de chique huizen in Delhi tot Monsanto's katoenvelden in de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh, van de zandsteengroeven van Rajasthan tot de vuurwerkfabrieken in Sivakasi in het zuidelijk gelegen Tamil Nadu, zwoegen miljoenen kinderen in restaurants, op velden, in fabrieken en in de bouw in heel India.

De kleinsten onder hen verkopen eten, repareren fietsen en banden, poetsen schoenen, wassen auto's of bedelen. De fabrieken en ondernemingen die deze kinderen in dienst nemen, beroven hen eigenlijk van hun jeugd, vrijheid en onderwijs. Ze worden meestal slecht betaald, zijn ondervoed en worden dikwijls geslagen, blijkt uit studies.

De Internationale Arbeidsorganisatie noemt kinderbeid «een schending van de mensenrechten», een bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen, met potentieel levenslange fysieke of psychologische schade. Indiase kinderen worden op de ergst denkbare manieren uitgebuit; in de landbouw bijvoorbeeld moeten ze zware ladingen dragen en gevaarlijke pesticiden op de gewassen spuiten.

Sommige specialisten bestempelen kinderbeid niet alleen als een sociaal probleem en wijzen op de gevolgen voor de nationale economie. Studies suggereren een sterke link tussen

huiselijke armoede en kinderbeid. Kinderen uit arme gezinnen die werken in plaats van naar school te gaan, verkleinen hun kansen om hoger op de sociale ladder te klimmen. **Zo creëert kinderbeid armoede over de generaties heen. Het verlies van menselijk kapitaal in dit systeem zet een rem op economische groei en sociale ontwikkeling.**

Kinderarbeid kan echter niet succesvol worden uitgeroeid zonder een focus op de sociaaleconomische situatie waarin de families van de kinderen leven. Zij worden gedwongen om hun kinderen uit werken te sturen, dat hebben wij samen met onze partners meer dan eens moeten vaststellen. Net zoals de experts pleiten we daarom voor een veelzijdige aanpak met verschillende belanghebbenden.

De overheid verbod kinderbeid in 2012, maar er schort duidelijk iets aan de concretisering van het verbod. Gratis en verplicht onderwijs voor kinderen tussen 6 en 14 jaar werd al opgenomen in de Indiase grondwet, en dat is een goede zaak, maar de regering zou strenger moeten toezien op de naleving van ook die wet. En zou dringend werk moeten maken van kwaliteitsvol onderwijs in de publieke scholen waar de miljoenen kinderen genoodzaakt zijn lessen te volgen.

Verscheidene van onze partnerorganisaties werken bijgevolg aan het wegwerken of het verminderen van de leerachterstand die de kinderen en jongeren oplopen in de gratis publieke scholen. Overtuigd van de grote noodzaak en pertinentie voor de ontwikkeling en stabiliteit van het immense land, steunen wij hen graag, met jullie hulp in deze nobele opdracht. Wij danken u in hun naam. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

TWEEMAANDELIJKS NR 101
MAART-APRIL 2016

GEDACHTE

« Leef alsof je morgen zou moeten sterven.
Leer alsof je voor altijd zou leven »

Gandhi



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Het onderwijs voor kinderen in India
- | Een uitdaging, een taboe...

