



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Beste vrienden,

De datum van 16 december 2012 blijft voor eeuwig in mijn geheugen gegrift, om twee redenen. De eerste reden, omdat op die dag een van mijn beste vriendinnen veel te jong is gestorven. Ze was een feministe van het eerste uur, en bleef tot op het einde vechten voor gelijke rechten voor vrouwen, maar ze verloor helaas het gevecht tegen kanker.

De tweede reden betreft de zeer geweldadige groepsverkrachting in de Indische hoofdstad New Delhi van een stagiaire door vijf passagiers in een bus, en in het bijzijn van haar vriend na een avondje uit naar de film. Het slachtoffer werd erna uit de bus gegooid, en door passanten naar een hospitaal gebracht, en later overgebracht naar Singapore waar ze dertien dagen later stierf aan haar verwondingen die het gevolg waren van de brute aanranding. Het incident leidde zowel nationaal als internationaal tot grote verontwaardiging. In Delhi trokken mensen massaal de straat op om te protesteren, en duizenden betogers raakten slaags met de veiligheidsdiensten. Ook in de rest van het land vond gelijkaardig protest plaats. Ondanks het protest van vrouwen én mannen over de hele wereld blijven de vreselijke verhalen over seksuele misdaden in India ons bereiken. De transitie van een patriarchale samenleving naar een moderne maatschappij blijkt er een werk van zeer lange adem.

Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, waarop de vrouwen wereldwijd speciaal aandacht krijgen en aan bod komen in de media, heb ik altijd gemengde gevoelens bij de herdenking van de vele schendingen van de vrouwenrechten, van het geweld en de discriminatie. Zonder de vele organisaties die blijven vechten en ijveren voor meer gelijkheid onrecht aan te willen doen, vind ik persoonlijk dat die inspanningen tot nu toe veel te weinig opleveren, dat er veel te weinig verandert, dat de grove schendingen veel te dikwijls kunnen blijven doorgaan in alle strafeloosheid. En niet alleen in het enorm grote India, maar in heel veel landen van het zuiden is de strijd nog bijlange niet gestreden, ondanks de nieuwe wetten, reso-

luties, opgelegde quota's, sancties tegen de schendingen...enz.

Seksueel geweld komt voor in alle samenlevingen, maar dan vooral in maatschappijen die onder stress staan, en waar de machtsverhoudingen onevenwichtig zijn verdeeld. In veel landen hebben de mannen zich de macht toegeëigend, zij zijn het die beslissen, ook over de seksualiteit van de vrouw. Ook speelt de alom verspreide corruptie een grote rol in het al dan niet duiden van de misdaden, het aangeven en bestraffen ervan.

Maar ook de vrouw zelf speelt nog vaak een belangrijke rol en heeft een verantwoordelijkheid in het dikwijls heel vrouwonvriendelijk klimaat waarin ze leven: ze uiten expliciet hun voorkeur voor zonen, die ze verwennen en positief discrimineren als het erop aankomt keuzes te moeten maken, bijvoorbeeld het kiezen voor het opofferen van de scholing om te helpen in het huishouden of het hoeden van het vee...

Ze zien hun zonen als waardevoller aan, en geven die voor de dochters nefaste normen door aan hun zonen én dochters, keer op keer, generatie na generatie.

Volgens mij komt er pas een echte duurzame oplossing en kentering, als ook de mannen het nut inzien van meer gelijkheid en van meer investeren in de meisjes en vrouwen. Zonder de mannen te betrekken in de projecten en programma's met als doelstelling meer gendergelijkheid en minder discriminatie en geweld, zullen de behaalde resultaten niet blijven duren, en zal de impact op de beoogde maatschappelijke veranderingen miniem blijven.

Onze interventies met lokale partners beogen bijgevolg niet alleen projecten met vrouwen als specifieke doelgroepen, met tot doel de discriminatie weg te nemen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen tot stand te brengen, maar ook is gendergelijkheid een rode draad doorheen al onze programma's en projecten, in alle partnerlanden. Deze dubbele aanpak van "empowerment" moet leiden tot een proces van persoonlijke en collectieve sociale verandering, zowel op sociaal, economisch en politiek vlak, en uiteindelijk leiden tot sociale rechtvaardigheid. ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

TWEEMAANDELIJKS NR 95
MAART-APRIL 2015

GEDACHTE

Iemand
kan je alleen
je zelfrespect
afnemen
als je het
hem geeft

Ghandi



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Meisjes eerst!

Meisjes eerst !

In 2012 haalde India de voorpagina's van onze kranten voor een vreselijk geval van groepsverkrachting in Delhi. De daaropvolgende artikels lieten opmerken dat dit geen uitzonderlijke gebeurtenis was in dit land waar de slachtoffers zeer vaak de daders niet durven aangeven, daar de politie de klachten vaak zonder gevolg klasseert, of de slachtoffers beschuldigt van provocatie, of ze molesteert om ze te ontmoedigen om klacht in te dienen. De meerderheid van deze misdaden blijft dus ongestraft.

Twee vragen hieromtrent:

- Waar staat men op vlak van de rechten van de meisjes en van de vrouw in dit land waar ik zo veel van hou?
- Kan Kinderen Derde Wereld iets doen?

Algemene toestand op het vlak van de rechten van de vrouw

Ik haal mijn informatie enerzijds uit een Engels boek van hoog niveau dat in 2013 verscheen, anderzijds uit een document dat ik onlangs ontving van de (Indische) Paters van Don Bosco, die zeer actief zijn op het gebied van opvoeding van jongens én meisjes.

Inleidende opmerking van de auteurs van het boek (pagina 213):
«Weinig landen worden geconfronteerd met een zodanig groot aantal ongelijkheden als India: rijkdom, religieuze kaste, sociale klasse, geslacht... Wat dit laatst betreft, is de ongelijkheid uitzonderlijk hoog in India, voornamelijk in grote delen van het Noorden en het Westen, waar de onderwerping van de vrouwen (subjugation in het Engels) bijna compleet is. Deze verschillende ongelijkheden versterken elkaar onderling en monden uit in een extreem onderdrukkend sociaal systeem, waar zij die zich onderaan deze talrijke ongelijkheden bevinden in de positie van extreme onmacht leven (in het Engels: disempowerment).»

Een beetje wereldgeschiedenis: Wanneer men de verschillende beschavingen bestudeert, ontdekt men dat de meesten onder hen,

¹ "An uncertain glory, India and its contradictions", Amartya Sen and Jean Drèze, Allan Lane (Penguin Books), 2013. Amartya Sen ontving de Nobelprijs voor economie in 1998, Jean Drèze is een Belg die de Indische nationaliteit verwerfde in 2002."

om redenen waar wij hier niet gaan over uitbreiden, geacht hebben dat de mens van mannelijk geslacht superieur was en de vrouw inferieur, met als gevolg met minder rechten. Het is veel later, op het ogenblik van de Franse revolutie en van de verklaring van de Rechten van de Mens dat Europa, eerst schoorvoetend, nadien traag maar met iets meer overtuiging, de principes heeft ontwikkeld van gelijke rechten voor alle mensen, ongeacht hun geslacht. Na een heus gevecht van 250 jaar heeft dit geleid tot het volgende principe: **elke discriminatie gebaseerd op geslacht, op eender welk gebied, moet worden verbannen in gans de wereld.**

Voor de onafhankelijkheid hebben de Engelsen in India zich niet erg bekommerd over de gelijkheid tussen de geslachten.

Na de onafhankelijkheid, in 1947, d.w.z. sinds slechts 68 jaar werden er hieromtrent wetten gestemd, maar tradities en gebruiken, blijken soms sterk ingeworteld, zeker op het platteland!

Een vaak gebruikt gezegde drukt de algemene mentaliteit goed uit: *«Een meisje opvoeden staat gelijk met een plant begieten in de tuin van een andere!»*

Van nul tot 16 jaar kost zij meer dan dat zij opbrengt, vanaf 14 jaar moet zij uitgehuwelijkt te worden en daarvoor moet een belangrijke bruidsschat betaald worden aan de jongen. Eens getrouwd breekt zij alle banden met haar familie om een minderwaardig lid te worden van een vreemde familie en ten dienste te staan van haar schoonmoeder... Daarenboven gebeurt het vaak dat haar man na enkele jaren niet meer van haar wil, en dat zij zo haar familie oneer aandoet door onderdak te vragen en terug bij hen in te trekken zonder een cent op zak en met kinderen!

Gevolgen - opsomming van enkele statistieken:

- Abortus gepleegd op foetussen van het vrouwelijk geslacht: de toestand is zeer verschillend naar gelang de verschillende staten. Als men de natuur zijn gang laat gaan, worden er meer meisjes dan jongens geboren. Maar de Haryana registreert een proportie van 877 meisjes voor 1000 jongens. In Kerala treft men echter

1084 meisjes voor 1000 jongens. In 2011 was het gemiddelde voor India 914 voor 1000. Gevolg: er is een tekort van 12 miljoen vrouwen in India! Vaststelling van het geslacht voor de geboorte is echter bij wet verboden...

- Op de 12 miljoen meisjes die elk jaar in India geboren worden, zal 1 miljoen de leeftijd van 5 jaar niet bereiken, één meisje op 6 zal geen 15 jaar worden, want zij zullen niet dezelfde voeding, inenting en medische zorgen krijgen als de jongens;
- 53% van de meisjes tussen 5 en 9 jaar zijn analfabeet;
- Het percentageverschil tussen gediplomeerde jongens en meisjes uit het middelbaar onderwijs is enorm. Dit verklaart dat, in tegenstelling met andere Aziatische landen, het aantal thuisblijvende vrouwen in India veel minder gedaald is dan in vergelijkbare landen.
- Op het totaal van de gehuwde vrouwen die vandaag in India leven, hadden 75% de legale leeftijd van 16 jaar niet bereikt toen ze trouwden met een man die bijna altijd door hun ouders werd gekozen, zonder rekening te houden met hun persoonlijke gevoelens.

DANK JE MALALA in naam van al de meisjes van de wereld!



Kan Kinderen Derde Wereld iets doen?

Wij zijn natuurlijk niet bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan wetten, politie of rechters van dit land. Maar wij kunnen proberen om de opinie en het gedrag van de bevolking te veranderen, zowel bij vrouwen als bij mannen. Een van mijn Indische partners zei me eens dat het gedrag van volwassen mannen veranderen behoort tot het gebied van de onmogelijke missies en dat de enige echt doeltreffende drijfkracht moest gezocht worden bij de kinderen.

Om mensen bewust te maken van en op te roepen tot actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, hebben de VN **25 november** uitgeroepen tot **Internationale dag voor Geweld tegen Vrouwen**.

Geweld tegen vrouwen vormt immers een universeel probleem. Het is bovendien een schending van de mensenrechten. Discriminatie van vrouwen en de aanhoudende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen werken geweld tegen vrouwen in de hand. Daarnaast belemmert deze praktijk vooruitgang op vele gebieden, waaronder armoedebestrijding, bestrijding van HIV / AIDS, en vrede en veiligheid.

Enkele feiten en cijfers...

- Wereldwijd is minstens 1 vrouw op 3 het slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld;
- Meer dan 130 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd ondergingen de praktijk van genitale verminking of vrouwenbesnijdenis;
- Wereldwijd zijn meer dan 700 miljoen vrouwen getrouwd toen ze nog kind waren, 250 miljoen van hen zijn zelfs getrouwd voor de leeftijd van 15;
- Geweld en verkrachting zijn voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar een groter risico dan kanker, auto-ongevallen, oorlog of malaria.

Bron: www.unwomen.org



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

Naam**Voornaam**

Straat**Nummer**

Postnummer**Gemeente**

Datum**Handtekening**

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingsen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Onze innige deelneming aan de familie en vrienden van de Heer Louis PIRET

Gelukkige verjaardag aan de Heer François CLAEYS BOUÛAERT



Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de **V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD**

Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

Medewerking
Pierre-Yves Lahaye
Luc Petre
Johanna Vandamme
Logo
Slava P. Bersier
Vertaling
Danielle Kegels

