



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Terwijl ik deze woorden schrijf, geldt het hoogste terreurniveau in Brussel. Ik werd deze morgen geconfronteerd met meerdere zwaarbewapende militairen en politieagenten in het zo goed als lege station. Het zou me een veilig gevoel moeten geven... Massa events zijn verboden, en daar heb ik begrip voor. Maar hoelang kan deze maatregel worden aangehouden?

Ik moet spontaan denken aan de miljoenen mensen die in sloppenwijken wonen, opeengepakt in schamele hutten en eigenlijk bij problemen, zoals het uitbreken van brand of bij een zware storm, gevangen zitten als ratten in een val.

Meer dan 200.000 gemeenschappen in de wereld kunnen worden gedefinieerd als 'sloppenwijk'. Ze hebben vele namen: ghetto, krottenwijk, bidonville, favela, barrio popular, informele nederzetting. Voor **meer dan één miljard** mensen is het hun "thuis".

Het aantal sloppenwijkbewoners groeit wereldwijd met een onrustwekkende snelheid. Men voorspelt dat in **2030** maar liefst **2 miljard** mensen in **sloppenwijken** zal wonen.

Het leven daar is onzeker, onveilig en arm. De meesten verdienen net genoeg voor een houten hutje met een blikken dak en een moddervloer, zonder toilet of stromend water. Essentiële basisvoorzieningen zoals elektriciteit, sanitair, ziekenhuizen en scholen zijn er nauwelijks.

Sloppenwijkbewoners zijn ook zeer kwetsbaar voor gedwongen uithuiszettingen, vaak het gevolg van stadsvernieuwingsplannen of het bouwen van een toeristisch resort. Ze hebben

vrijwel geen woonrechten, geen inspraak en geen toegang tot het rechtelijk systeem. Naar schatting is jaarlijks twee miljoen mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van gedwongen uithuiszetting, vaak met geweld. Mensen verliezen hun huis, land en niet onbelangrijk, hun sociaal netwerk.

De mensen die hiervan de dupe zijn, zijn bijna altijd de armen.

Na een verplichte verhuis wacht voor velen een onzeker leven. Men is alles kwijt en komt terecht in een nog slechtere situatie dan voorheen. Slechts enkelen krijgen een nieuwe woning toebedeeld, de meerderheid wordt dakloos. Het alternatief onderdak is ook vaak nog ondermaats, men wordt opnieuw gevestigd in gebieden ver buiten de stad, in ongeschikte wijken om in te wonen zonder basisvoorzieningen, en waar geen of weinig werk te vinden is. En ook hier krijgt men geen eigendomspapieren, wat het risico op een volgende gedwongen uithuiszetting alweer vergroot...

Beste vrienden,
Kinderen Derde Wereld steunt sinds vele jaren enkele partners die zich ontfermen over deze kwetsbare families in sloppenwijken. In veel gevallen hebben zij al hun biezen moeten pakken, een catastrofe, want meestal zonder enige compensatie of zonder een alternatieve woonst te kunnen betrekken. Ambtenaren zonder scrupules nemen hun luttele, vaak al miserabele bezittingen op de koop toe nog dikwijls in beslag...

Ook zo in Metro Manila, hoofdstad van de Filippijnen. Mensenrechten? Nooit van gehoord hier. De stad, een agglomeratie van 17 deelgemeen-

TWEEMAANDELIJKS NR 99
NOVEMBER-DECEMBER 2015

GEDACHTE

Het woord
voortgang
zal geen enkele
betekenis
hebben, zolang
er ongelukkige
kinderen zijn

Albert Einstein



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Overleven in de sloppenwijken van Manila
- | Feest voor iedereen...
- | Geef je kimono's een nieuw leven

ten, staat in de top 10 ter wereld qua bevolkingsdichtheid en zou ongeveer 20 miljoen inwoners tellen. Het land heeft een bevolking van om en bij 108 miljoen mensen, met een bevolkingstoename van 1,8%. Ruim 33,7% van die bevolking is jonger dan 15 jaar....

Tondo is een enorme sloppenwijk, waar tot voor enkele jaren ook de grote dumpingsite Smokey Mountain gelegen was, nu

een "gewone" berg waarop ook sloppen werden opgetrokken op de verborgen vuilnis.

In deze tijd van eindejaar met overvloed en feesten, willen wij onze partner Virlanie Foundation speciaal helpen in de strijd om de meest cruciale rechten van de sloppenwijkbewoners te doen respecteren.

Wij weten dat wij op uw steun mogen rekenen, en danken u in hun naam.

We wensen u allen een vrolijk kerstfeest en een Vredevol en voorspoedig 2016. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris



Overleven in Manilla...

De familie Sanchez had in een sloppenwijk gewoond, waar steun werd geboden door de stichting Virlanie, en gelegen was in de stad Quezon (stad van het Metro Manilla).

Het gemeentebestuur van Quezon wilde een nieuwe weg aanleggen en besliste om de slop-

de familie de officiële uitzettingsbrief pas enkele dagen voordat de sloppenwijk volledig van de kaart werd geveegd, wat gepaard ging met geweld en enkele schermutselingen.

Een vrachtwagen werd ter beschikking gesteld van de families om hun weinige bezittingen

Hetzelfde gold voor de familie Enriquez die verdreven werd uit een sloppenwijk in Manilla en in ook moeilijke omstandigheden moest verder leven, zonder water, elektriciteit en zonder de mogelijkheid om hun kinderen een goede opvoeding te geven. Zij vond geen enkele plek om te wonen want geen geld.

Uiteindelijk vond de familie iets op een vuilnisbelt en at men er het voedsel dat ze tussen de vuilnisresten vond. Tijdens een bezoek merkten we dat het gezin dit voedsel uit de vuilnis rookte om het enigszins eetbaar te maken!

Niemand, geen enkel mens, zou dergelijke toestanden mogen meemaken.

De regering zou een minimum aan diensten moeten verlenen opdat de families fatsoenlijk zouden kunnen leven op sociaal en medisch gebied.

Deze families, die geen enkel onderwijs genoten, hebben niet de middelen om zich te verdedigen, om hun rechten te laten gelden, hun rechten als mens, als burger van een land dat verplicht is om hen te respecteren en om voor hen te zorgen.

Zo gaan de beleidsmakers van dit land om met de arme bevolking en trachten ze de armoede te verdoezelen... ■

Dominique Lemay,
Oprichter en voorzitter
van Virlanie Foundation



Op zoek naar voedsel om voorwerpen om te recycleren op de vuilnisbelt...

penwijk af te breken. Het gezin woonde al vele jaren op deze plek. De vader was bestuurder van een vuilniswagen en de moeder bleef thuis en werkte voor de burens, door hun was of door kleine werkjes te doen voor hen. Dit was hun manier om te overleven en de dagelijkse noden van hun kinderen te beantwoorden.

Er waren geruchten dat de krottenwijk misschien zou afgebroken worden, maar eigenlijk kreeg

te verplaatsen, en dat was het dan...

De familie zat in een zeer moeilijke situatie, overgeplaatst van Manilla, ver van alles, zonder drinkbaar water, zonder elektriciteit, zonder mogelijkheid om een uitweg te vinden, en zonder veiligheid.

Zo verplaatst de gemeente Quezon families zonder hen een toekomst te geven...

Dank voor uw gift met vermelding
"Hulp voor families" voor het familieprogramma.



OPROEP

Verschillende partners die werken met straatkinderen, organiseren ludieke en spor-

tieve activiteiten. Krijgskunsten, zoals judo en karate zijn bijzonder heilzaam, en

laat hen toe hun agressie en boosheid te kanaliseren en op een gedisciplineerde wijze te uiten. Wij roepen op om ons uw afgedankte kimono's en gordels te bezorgen.



Karateles in Kinshasa, DR Congo.
Geen aangepaste kledij, geen matten...maar veel plezier!

De kledij kan afgehaald worden, na onderlinge afspraak, of gedeponereerd worden in Brussel, leper, Gent of Namen.

Wij zorgen dat ze terecht geraken.

Met dank!



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van.....€ te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te herroepen of te wijzigen.

NaamVoornaam

StraatNummer

PostnummerGemeente

DatumHandtekening

DEEL IN UW VREUGDE....



Talrijk zijn zij, die onze projecten steunen met private initiatieven, ter gelegenheid van verlovingsen, huwelijken, verjaardagen en alle grote evenementen van hun leven. Wij nodigen U uit hetzelfde te ondernemen en danken U hiervoor.

Onze beste gelukswensen aan de Heer en Mevrouw Frederic en Anneleen Osterrieth



Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be

Medewerking

- | Dominique Lemay
- | Pierre-Yves Lahaye
- | Johanna Vandamme

Logo

- | Slava P. Bersier

Vertaling

- | Danielle Kegels