



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Ik was recent op een kort maar heel druk intens werkbezoek in Kinshasa, hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. De bedoeling was om onze drie partners die betrokken zijn in ons nieuw vijfjarenprogramma, mede gefinancierd door de Belgische Overheid, te controleren, begeleiden, instrueren en te helpen met de vereiste rapporten. Maar ook zijn terreinmissies voor ons de gelegenheid bij uitstek om partners te versterken in hun capaciteiten, door vormingen te geven en tools aan te bieden teneinde hun werk te vergemakkelijken of te verbeteren. Ook opdat zij op termijn zelf succesrijk aan fondsenwerving zouden doen.

De spanning in Kinshasa was voelbaar. Even terug in de tijd: op 27 november 2017 werd de nieuwe Belgische ambassade plechtig geopend door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Het werd evenwel een plechtigheid in mineur, want geen enkel lid van de Congolese regering was ingegaan op de uitnodiging. De Minister nam de tijd om twee van onze partners persoonlijk te bezoeken voor de plechtigheid plaatsvond, die terecht heel fier waren met dit bezoek, dat uitgebreid in de media kwam, bij ons althans...

Op 10 januari laatstleden kondigt de Belgische regering aan haar samenwerking met de Congolese autoriteiten te herzien, en gezien de politieke toestanden en de corruptie, meer te willen investeren via de indirecte kanalen, zoals de niet-gouvernementele organisaties en de verenigingen uit het lokale middenveld.

Dit besluit werd zeer kwalijk genomen, en de reacties waren fel en ongezien, onder meer werden verschillende ambassades met onmiddellijke ingang gesloten. Ook werd het aantal toegestane vluchten op de hoofdstand door Belgische maatschappijen met ongeveer de helft terug geschroefd...

De Katholieke Kerk, middenveldorganisaties en jeugdbewegingen riepen op om op 21 januari massaal vreedzaam te betogen tegen het regime van Kabila en democratische verkiezingen te eisen, respect voor de grondwet, mensenrechten en een einde van de corruptie en de ongelijkheid. Het Congolese regime reageerde voorspelbaar: met geweld. Ze legde het internet- en telefoonverkeer plat, schoot met scherp op de betogers en vaardigde een arrestatiebevel uit tegen de organisatoren. Een van de meer drieste gebeurtenissen was het afvuren van traangasgranaten in een kraamkliniek.

Op 25 februari was er terug een vreedzame manifestatie, die verboden werd om diverse schijnredenen door de autoriteiten. Weer werd gereageerd met geweld, vielen er vele gewonden en was er een dode te betreuren...

Volgens een recent rapport van de VN het aantal mensenrechtenschendingen in 2017 met 25 % om een triest record van 6.497 gedocumenteerde gevallen te bereiken. De Congolese autoriteiten zouden verantwoordelijk zijn voor 1.176 buitenrechtelijke executies, een verdriedubbeling op 2 jaar tijd. De media, middenveld en oppositie worden geconfronteerd met een steeds kleiner wordende democratische ruimte. De pogingen om dit kritische middenveld het zwijgen op te leggen zijn een aanval op de democratie zelf. En weeral betaalt de Congolese bevolking de prijs van het slechte bestuur, terwijl de hoofdverantwoordelijken van de crisis grote rijkdommen blijven vergaderen.

In deze context dagdagelijks blijven strijden voor een betere toekomst vergt van onze partnerorganisaties veel moed en doorzettingsvermogen. Wij verzekeren hen dankzij uw hulp onze steun in deze strijd! Met dankbare groet,

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

NR 109

TRIMESTER 1 2018

G E D A C H T E

Niet alles dat geteld
kan worden, is
waardevol en niet
alles wat waardevol
is, kan geteld
worden.

Albert Einstein



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | Op bezoek bij MHEED in Kinshasa
- | De bescherming van uw gegevens!

Op bezoek bij «MHEED» in Mont Ngafula, Kinshasa

De vzw "Maison d'Hébergement et d'Education des Enfants en Difficulté", afgekort als MHEED, werd opgericht in Kinshasa op 01/04/1981, op initiatief van Mevrouw Marie-Eugénie LUMENGO, weduwe met vier kinderen. Ze was toen 22 jaar oud...

Ze werd zelf verstoten en verlaten op de leeftijd van 12 jaar, en voelde veel medelijden met de andere verlaten kinderen die ze in de straten zag slenteren. Ze besliste om hen beetje bij beetje samen te brengen in haar eigen huis, teneinde hen sociaal te begeleiden en hun de toegang tot onderwijs te verzekeren.

In 1981 realiseerde ze haar belangrijkste en meest geliefde levenswerk en stichtte ze de structuur met een opvangtehuis, genaamd MHEED. Mettertijd, en gezien de aanhoudende stijging van het aantal kinderen in armoede, werd MHEED een vereniging zonder winst oogmerk naar Congolees recht.

De missie van de vzw bestaat erin om kwetsbare personen, en/of hun arme families, te helpen, vooral de kinderen die gescheiden van hun familie en buiten de samenleving leven, de straatkinderen, wezen, de van hekserij beschuldigde kinderen, de jonge alleenstaande moeders.

Om deze doelgroep een beter leven te bieden, focust de vzw haar actie op psychosociale begeleiding, op onderwijs en beroepsopleidingen.

Momenteel worden er 59 kinderen en jongeren, inclusief 15 meisjes, opgevangen in het huis, en niet minder dan 300 kinderen lopen er school,



Opleiding snit & naad voor de tienermoeders

die zich eveneens op de site bevindt.

Meer dan 50 % van de residentiële kinderen zijn het slachtoffer van incriminatie van hekserij; enkele jongeren hebben aanzienlijk geweld ondervonden en zijn voor het leven getraumatiseerd...

Door de extreme armoede verwerpen sommige families de weeskinderen of de fragiele kinderen, dikwijls veroorzaakt door een scheiding van hun ouders.

Het is dan simpel om hen te beschuldigen van toverij.

Maar wat het leed van de kinderen nog versterkt, is dat dit gebrek aan verantwoordelijkheid van de families, aangemoedigd wordt door de « evangelische kerken », ontstaan uit de Pinksterbeweging. Deze kerken hebben van het fenomeen van de tovenarij een lucratief handeltje gemaakt.

Ze onderhouden dit geloof om hun exorcismepraktijken beter te verkopen. Deze rituelen zijn zowel

winstgevend als onmenselijk: eerst moet het kind zijn "toverkunst" toegeven: men zal het overtuigen door te slaan, door te dreigen, of door te martelen (elektrocutie, verbranden met zuur, vuurtest in een wiel) die soms leiden tot de dood (verdrinking, deshydratie, verstikking...)

Men meet hen alle problemen van de familie en de omgeving aan, de dood van hun eigen ouders, het verlies van een job, ziektes en ongelukken.

Het fenomeen in Kinshasa van de zogeheten « heksen-kinderen » is big business.



La délivrance des prisonniers de Satan par Jésus-Christ, c'est notre métier. Vertaald : de verlossing van de gevangenen van Satan door Jezus-Christus, is ons beroep. Publiciteit van een evangelische kerk in Gombe, Kinshasa.

Door geldgebrek is er bij MHEED slechts een klein sanitair gebouwtje met 4 toiletten, voor alle kinderen inclusief deze van de lagere school alsook voor de leerkrachten en het andere personeel... Er is geen enkel stortbad.

De school beschikt niet over

elektriciteit noch sanitaire voorzieningen. De kinderen doen hun behoefte in de natuur, achter het gebouw; ook de meisjes tijdens hun menstruatieperiode...

Verschillende klaslokalen hebben niet genoeg lessenaars voor alle leerlingen, die bijgevolg de lessen moeten volgen zittend gedurende uren op de gecementeerde grond...

Tijdens mijn bezoek stelde ik vast dat een klas niet minder dan 70 leerlingen telt ! Alles is er tekort, er is geen didactisch materiaal, weinig boeken, geen speelgoed... De leerkrachten trekken zo goed als mogelijk hun plan

met enkele krijtjes en een schoolbord in slechte staat.

Doordat de lagere school erkend is door het Ministerie van Onderwijs, ontvangen de onderwijzers een klein maandelijks salaris, ten bedrage van ongeveer 25 dollar, maar de minieme maandelijks bijdrage die wordt gevraagd aan de ouders, vult dit miserabel loon aan...

We waren onder de indruk van de volharding in het werk, de moed en de praktische aanpak van het team van onze partnerorganisatie. Het bezoek bracht de enorme benodigheden aan het licht.

We wensen dit jaar nog

elektriciteit te installeren in de school en een sanitair blok te bouwen.

De recuperatie van het regenwater via dakgoten op alle gebouwen zal ruimschoots het nodige water verzekeren voor het sanitair en de andere huishoudelijke taken.

Een bescheiden steunfonds om de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren is eveneens voorzien.

Mogen wij andermaal rekenen op uw solidair en genereus gebaar? In hun naam heel veel dank voor uw gift met vermelding "MHEED". ■

JV



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van € te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te heeroepen of te wijzigen.

Naam Voornaam

Straat Nummer

Postnummer Gemeente

Datum Handtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze bureen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

DEEL IN UW VREUGDE....



Onze oprechte deelneming aan de Heer Charles Agie de Selsaten evenals aan de familie en dierbaren.

Gelukkige verjaardag gewenst !

- Mevrouw Anne-Elisabeth Neve
- Mevrouw Maria Barroo
- Mevrouw Geneviève Van Lishout
- Mevrouw Brigitte Marchandise

Medewerking

- | Pierre-Yves Lahaye
- | Johanna Vandamme

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be