



Kinderen DERDE WERELD



EDITORIAAL

Beste vrienden,

Maart is de maand van de vrouw. Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt wereldwijd in veel landen gevierd, vooral in Afrika.

Recent terug uit de Democratische Republiek Congo waar ik een 10-tal dagen in Kinshasa verbleef voor een opvolgings- en debriefinmissie, blijft deze aandacht voor de rechten van meisjes en vrouwen van essentieel belang. Ik kon er persoonlijk vaststellen dat nog te veel schendingen van de grondrechten van kinderen, vooral van meisjes, nog steeds worden gezien als faits divers, of zelfs als deel van de cultuur of traditie, ook trouwens door meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van misbruik en geweld...

Geen enkele regio, geen enkel land, is immuun voor de afwijzing van vrouwenrechten. Van El Salvador tot Rusland, van Brazilië tot Egypte, van de Democratische Republiek Congo tot Turkije, van Somalië tot de Filippijnen, worden vrouwelijke burgers, activisten of journalisten geconfronteerd met bedreigingen en met allerlei aanvallen, soms met fatale afloop. Want door het verdedigen van de mensenrechten, waaronder die van vrouwen die vrij over hun lichaam willen beslissen, wordt de gevestigde orde getart. Deze orde wordt strikt bewaard door religieuze fundamentalisten en conservatieven van alle rangen en standen.

Ondanks de terugslag in de rechten van vrouwen en meisjes en de ernstige gevolgen ervan voor veel activisten, blijft het maatschappelijk middenveld, waaronder feministische groepen, vrouwenorganisaties en progressieve religieuze organisaties evenals verschillende regeringen, de rechten van vrouwen en gendergelijkheid verdedigen en bevorderen. Samen verzetten ze zich tegen fundamentalisten en conservatieven en werken ze aan een wereld waar elke vrouw en elk meisje vrij over haar lichaam kan beschikken, kan leven zonder geweld en ten volle kan genieten van mensenrechten.

De feministische strijd is verre van verleden tijd en allen, vrouwen én mannen, hebben er een rol in te spelen.

In dit verband worden de inspanningen van België om de rechten van vrouwen en meisjes te bevorderen en te beschermen

internationaal erkend, van de Algemene Vergadering van de VN tot de Economische en Sociale Raad, tot gespecialiseerde agentschappen en VN-fondsen. België zou zijn verplichtingen nog kunnen versterken, door bijvoorbeeld de weg te volgen van landen die onlangs een feministisch buitenlands beleid hebben aangenomen.

Een realiteit die ik bijzonder weezinwendend vind, is de vaststelling dat sommige mensen niet aarzelen om zichzelf te verrijken op de rug van kwetsbare kinderen, vaak van de meisjes. Dit is bijvoorbeeld het geval van kinderen die beschuldigd worden van hekserij, hun aantal neemt alleen maar toe in de verpauperde wijken van de Congolese hoofdstad.

Aangezien de perceptie en het geloof van de bevolking in duivelse praktijken door de hele samenleving wordt gedeeld, worden deze van occultisme beschuldigde kinderen, door de meerderheid van de Congolezen verworpen.

De bevolking houdt hen, uit ignorantie, hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de achteruitgang van het sociaal-economische leven.

Gelukkig zijn er lokale verenigingen die ten gunste van deze kinderen werken. We hebben de afgelopen jaren vier organisaties ondersteund die deze strijd voeren en de getroffen kinderen een holistisch programma van sociale diensten en onderwijs bieden, te beginnen met hun bescherming.

Onze partners voeren ook preventiecampagnes met de families om attitudes te veranderen en het negatieve beeld over het kind te keren. Er wordt ook gewerkt met evangelische predikanten over de uitvoering van de wet ter bescherming van het kind. Maar alles wat te maken heeft met mentaliteitsverandering vereist tijd en regelmatige volgehouden actie.

We willen deze moedige partners verder steunen. Ze worden inderdaad vaak geïntimideerd en blootgesteld aan overdreven democratische rompslomp door lokale autoriteiten en agenten in uniform, meestal met als doel geld te verkrijgen.

Namens de zogenaamde tovenaarskinderen, en vooral de meisjes, hartelijk dank voor uw deelname aan deze strijd. ■

*Johanna Vandamme
Algemeen secretaris*

NR 121

TRIMESTER 1 2021

G E D A C H T E

Empathie is het meest
waardevolle talent dat
een mens kan hebben.

Meryl Streep



In het kort in dit nummer

- | Editoriaal
- | De zogeheten heksenkinderen...
- | Vrouwen, bondgenoten van ontwikkeling

De zogeheten Congolese heksenkinderen

De DR Congo, al gekweld door de benarde situatie van kindsoldaten, wordt nu geconfronteerd met een ander maar even zorgwekkend verschijnsel, namelijk dat van de heksenkinderen, Ndoki in de taal Lingala.

Het geloof in hekserij is wijdverbreid in Afrika, maar de mythe van het heksenkind is geen deel van de Congolese cultuur. In Kinshasa was er tot voor enkele jaren geen sprake van heksenkinderen. Dit verschijnsel heeft zich pas in het midden van de jaren negentig ontwikkeld, met de opkomst van religieuze sekten als gevolg van de leegloop van het platteland door de economische situatie en de verwoestingen van de oorlog. Extreem verpauperd, en meestal levend in een verschrikkelijke armoede waaraan geen ontsnappen mogelijk is, klampt het Congolese volk zich vandaag vast aan mythes.

Er zijn zo'n enkele duizenden in Kinshasa kinderen gekwalificeerd als

tovenaars. Overspoeld door werkloosheid, getroffen door verdriet, slachtoffer van een ongeval of eenvoudigweg levend in ondraaglijke armoede, zoeken gezinnen een zondebok voor hun tegenslagen en vinden die in de persoon van hun kind, dat zij de schuld geven van al hun kwalen.

Het kind krijgt de schuld van ziektes, dood, scheiding, geldgebrek of zelfs van eenvoudig gebrek, en wordt dan beticht van hekserij en al snel het middelpunt van gewelddadige familieconflicten. Ze worden mishandeld, gestigmatiseerd en gemarginaliseerd, worden uiteindelijk verstoten en verbannen uit de familieclan en hebben geen ander middel dan op straat te overleven.

Steeds meer meisjes zijn getroffen door deze telastleggingen en zijn het slachtoffer van geweld, waaronder seksueel misbruik door "pastors" tijdens bevrijdingsceremonies. Vaak hebben deze meisjes geen andere keuze dan zich te prostitueren om te overleven.

Deze vervolgingen worden gestimuleerd door de nieuwe kerken die in de Congolese hoofdstad welig tieren, en die er interesse bij hebben en hun diensten aanbieden aan gezinnen tegen een hoge prijs om de zogenaamde kleine heksen te bevrijden van de duivelskunstenaar. Zeer dikwijls zijn het de "pastors" zelf die, uit hebzucht, het kind aanwijzen als drager van demonische krachten en het tot een boetedoend slachtoffer maken dat zij haastig willen exorciseren door van de ouders vaak grote bijdragen te eisen.

Een luisterend oor voor de familie, gecombineerd met geduldige en volgehouden bemiddeling, is meestal afdoende om de rechten van het kind te herstellen, indien hij of zij het geluk heeft dat het door een deskundige instantie geïdentificeerd en opgevangen wordt.

Dit is precies wat onze partners in de gemeenten Ngaliema en Mont Ngafula van Kinshasa doen door intensieve psychosociale steun en begeleiding in hun respectievelijke opvangcentra of in het open milieu waar deze kinderen overleven.

Dank voor uw gift met vermelding:

« Stop het geweld »



Enkele meisjes door de NGO EVAPEV opgevangen, bezocht door KDW in februari 2021

Om er meer over te weten: bekijk de reportage van 28 september 2020

<https://www.lci.fr/international/video-l-enfer-des-enfants-sorciers-a-kinshasa-2165712.html>

Het verhaal van Ginette...

Ginette, een tienermoeder van 16 jaar oud, is geboren in een familie van gescheiden ouders. Ze leeft met haar moeder, die fysisch gehandicapt is, in de wijk Kimbala van de gemeente Mont-Ngafula.

Het gebrek aan financiële middelen laat Ginette niet toe de basisschool af te maken en te genieten van haar recht op onderwijs en van andere fundamentele sociale basisbehoeften.

Deze precare situatie brengt haar moeder ertoe om met haar dochter in een zogenaamde "traditionele" kerk te verblijven om een goddelijke interventie te vragen om

hun levensomstandigheden te verbeteren.

Na een tijdje verklaart de pastor van de kerk, die wordt gezien als een goeroe, dat de heks de oorsprong van hun situatie is. Ginette accepteert deze realiteit niet en ontvlucht de kerk om niet te lijden onder de praktijken van exorcisme. Ze neemt haar toevlucht tot een buurman van de wijk, die haar op zijn beurt misbruikt. Een jongetje wordt in 2018 geboren na de verkrachting...

Ginette wordt met haar kindje door een sociaal werker gevonden op een markt en opgevangen.



Ze geniet momenteel van een opleiding in esthetiek-coiffure. Haar baby is welkom tijdens de lessen. Ginette mag opnieuw dromen van een beter leven voor haarzelf en voor haar zoon.



Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw financiële instelling :

.....

Gelieve maandelijks de som van € te willen overschrijven van mijn rekeningnr ten gunste van het nummer **BE57 0000 0399 9935** van Kinderen Derde Wereld, Dinantstraat 5 bus 11, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te heeroepen of te wijzigen.

Naam Voornaam

Straat Nummer

Postnummer Gemeente

Datum Handtekening

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Dinantstraat 5 bus 11 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.kinderenderdewereld.be
RPR Ondernemingsrechtbank van Brussel - NN 409.451.054

DEEL IN UW
VREUGDE....



Medewerking

| Lien De Vos
| Fanny Kamweni
| Tatiana Ouraga
| Johanna Vandamme